

PRESENTATION PATRICIA GUALINGA

Tema: Olof Palmepris

Datum: 26 januari 2022

Jag börjar med att säga att det finns gånger i denna värld, människor vars ljus överskrider tiden, korsar gränser, språk eller kulturer och oavsett skillnaderna utgör ett arv för mänskligheten. Så är fallet med Olof Palme, som kämpade för jämlikhet, rättvisa och fred på global nivå.

Jag kommer från Kichwa urfolket Sarayaku, i ecuadorianska Amazonas, zeniths land. Mitt folk är känt för sitt försvarskamp av Amazonas regnskogen, försvar av de kollektiva rättigheterna som inkluderar försvar av kultur och natur. Därmed har mitt folk blivit en slags symbol för försvar för andra ursprungsfolk i den amerikanska kontinenten och världen.

Under sekler av kolonisering har urfolkens visioner missförstått och föraktats. Genom sekler har man förföljt, trakasserat och mördat tusentals urfolksledare som försvarade sina territorier, naturomgivning och sätt att leva. På liknande sätt har man även förföljt andra försvarare av miljö rättigheter som inte är urfolk. På så sätt har man försökt tysta proteströsterna. Och så fortsätter vi idag under nya sätt att kolonisera Amazona som sätter de ekonomiska intressen över livet och rätten till liv. Situation som vi måste förkasta och kraftfullt fördöma.

Idag lever vi mycket svåra tider. Den globala pandemin av covid har påverkat oss alla och de är tider av eftertanke och beslutsfattande, men de är också tider av solidaritet och insikt om att vi delar samma gemensamma hem, som är denna vackra planet som heter Jorden. Ett hem som har överutnyttjats och vars konsekvenser vi redan ser och känner uttryckta i miljö- och klimatkrisen.

När våra mor- och farföräldrar varnade för miljö- och klimatkrisen lyssnade ingen på oss. Vetenskapen har tagit lång tid på sig att komma fram till samma slutsats som våra vise, men nu är det en fruktansvärd verklighet och vi lider redan av dess konsekvenser. Svåra översvämningar, skogsbränder, torka, extremt stark sol, hagel, etc. Och detta sker inte bara i Amazonas utan vi ser att det påverkar även många andra ställen.

Men tyvärr ser vi att regeringarna inte tar detta på så stort allvar som de borde. Och som alltid finns även de krafterna som försöker generera affärer av denna miljökris och det finns även de som insisterar på att basera sin ekonomi på fossila bränslen, olja, gruvdrif och skogsavverkning. Verksamheter som påverkar biologiska rika miljöer som Amazonas och andra urfolksterritorier genom oåterkalleligt konsekvenser. Det är på grund av dessa hot som hundratals urfolksledare och andra som försvarade dessa platser förföljs, kriminaliseras eller har redan blivit mördade.

Amazonas är en viktig men skör biom för mänskligheten och andra livsformer. Den är världens lunga och en av de viktigaste sötvattenkällorna på planeten. Det är ett utrymme som upprätthåller klimatbalansen. Det är därför ursprungsfolk har kämpat med sådan kraft för att försvara den. Alla måste förstå att vår kamp är inte en isolerad kamp, för en lokal rättighet, vår kamp är för alla levande varelsers välmående inkluderad oss människor.

Levande regnskog

Det har många gånger sagts att vi urfolk inte har några alternativa förslag. Detta är inte sant. Vi bidrar med vår kunskap, Sarayaku har ett förslag som vi kallar Det Levande Regnskogen eller Kawsak Sacha på kichuaspråk. Det är ett förslag som syftar att uppnå det globala erkännandet av regnskogen som ett ekosystem med rättigheter. Erkännandet av regnskogen som medveten levande varelse och därmed med rätt att ha rättigheter vars förstörelse innebär förstörelse av allt som finns i den. Att förstå detta innebär att bryta med de numera rådande paradigmen, för att skapa en annorlunda vision av omsorg och vård av vår omgivning. Vi delar denna djupa och heliga kunskap som ursprungsfolk har för att bemöta den aktuella globala miljö- och klimatkriserna.

Vi, Amazonasregnskogens kvinnliga försvarare, som trots det befintliga våldet i vår omgivning och mot regnskogens försvarare har stått i frontlinjen, försvarat territorierna, talat med vår egen röst, kritiserat övergreppen och stoppat oljebolagens intrång i urfolksterritorierna. Därför har även vi kriminaliserats. Men vi är kvar där, som vanligt stöttar varandra, och tar hand om oss själva.

Men förutom situationen i Amazonas territorierna är det viktigt även att tala om världen och drömma om en rättvis, balanserad och hållbar värld som inspirerar oss att fortsätta kämpa. Är denna värld möjlig? Jag är

optimist och anser att det är möjligt att uppnå den. Vi i Amazonas försöker skapa livsutrymmen där rättvisa, jämställdhet, och hållbarhet råder. Vi gör det genom att värdera våra urminnes kunskaper och införlivar även inslag av externa alternativ , på så sätt skapa vi våra drömmar, visioner och egna paradigmer och. Jag kallar dessa utrymmen av liv och fred vid en levande regnskog.

Slutligen är det för mig en ära att ta emot denna utmärkelse till minne av någon så inspirerande som OLOF Palme vars steg i denna värld gjorde skillnad och bidrog att uppvärdera kampen för att försvara rättigheter.

Jag tackar dem som ingår i Olof Palme-fonden, som fann mig och mitt folk långt borta i det vidsträckta Amazonas territorium, något de gjorde för att förverkliga sin vision och internationalistiska uppdrag av solidaritet, balans och rättviseanda. Tack så mycket.